



“Mensen krijgen nieuwe hoop en kracht door een ontmoeting met Jezus Christus. Hij is de beste ‘Coach for life’ die je je maar kunt wensen!”

“The Lord is going to become your life coach. He’s going to coach you through things. And He’s a nice coach. He’s not some of those mean ones you might see” (Doug Addison)

Inleiding

In 2021 lag wederom het zwaartepunt van onze bediening op ondersteuning van DVM Missions. DVM Missions heeft zich toegewijd aan het bevrijden van gezinnen in Pakistan die door omstandigheden gedwongen in levenslange slavernij werken. DVM Missions bemiddelt en regelt de afkoopsommen en helpt de voormalige slaven bij het opzetten van nieuwe bronnen van inkomen. Omdat vaak ook de kinderen van zo’n gezin in slavernij werken, zet DVM Missions zich tevens in om voor deze kinderen een omgeving te creëren waarin ze naar school kunnen gaan en niet meer hoeven terug te vallen in een leven van slavernij. Iedere slaaf die vrijgekocht is ontvangt van DVM Missions een audiobijbel, want ook de verspreiding van het evangelie is onderdeel van DVM Missions. Stichting A Coach 4 Life is in 2019 begonnen DVM Missions te ondersteunen via giften van derden. In 2021 is ruim 16.000 euro aan giften naar DVM Missions gegaan.

Bestuur

In 2021 zijn we niet live bij elkaar geweest als bestuur. Door de corona-beperkingen lukte het niet om met het voltallige bestuur bij elkaar te komen. We zijn blij met de mogelijkheid om online met elkaar als bestuur te connecten en zaken te kunnen bespreken.

DVM Missions

DVM Missions is een initiatief van Hoveniersbedrijf Dieck van Maanen en biedt hulp aan hen die geen helper hebben; bevrijdt slavenarbeiders uit slavernij en helpt hen om een zelfstandig bestaan op te bouwen; zet zich in om onderwijs aan slaven en hun kinderen te geven en helpt hen zich voor te bereiden op de toekomst; zet zich in om armoede te bestrijden en biedt hoop door het evangelie van Jezus Christus te verspreiden.

Dieck licht toe: “Als hovenier ben ik gewend om zwaar handwerk te doen en ik vind het heerlijk om mooie tuinen aan te leggen. Ik geniet ervan om in de aarde te wroeten en met gebakken stenen te werken. Misschien komt het wel daardoor dat ik me erg verbonden voel met de slavenarbeiders in steenfabrieken in Pakistan. Stenen maken, meer stenen maken, nog meer stenen maken. De slavenarbeiders dóén niets

anders. Hun hele leven lang... Zo'n 1.000 tot 1.500 stenen per dag. Zij hebben zeer beperkte vrijheid en mogen alleen maar doen wat hun eigenaar zegt. Als er te weinig stenen gebakken worden, worden ze ernstig mishandeld en geslagen. Ongeacht of ze nu ziek, zwanger of gehandicapt zijn: iedereen moet keihard werken en stenen produceren. Zelfs de jongste kinderen moeten meewerken.



De leefomstandigheden van deze slavenarbeiders zijn erg slecht. Ze beschikken niet over schoon drinkwater en hebben maar zeer beperkt en eenzijdig voedsel. Soms gebeurt het zelfs dat ze dagenlang helemaal niets te eten hebben, terwijl ze wel hard moeten werken. Via een conferentie kwam ik in contact met mensen uit Pakistan. Zij hebben daar een weeshuis met twintig weeskinderen. Veel van deze weeskinderen zijn afkomstig uit slavenfamilies die werkzaam zijn in steenfabrieken. Van veel kinderen zijn hun ouders al op jonge leeftijd overleden, of kunnen hun ouders vanwege de armoede gewoonweg niet meer voor hen zorgen (sociale wezen). De familie die dit weeshuis runt, heeft veel contact met slavenarbeiders die werkzaam zijn in steenfabrieken. Via deze familie zijn wij eind 2018 begonnen met het organiseren van voedselpakkettenacties. In 2019 zijn we meer structurele hulp gaan bieden. Dit doen we door slaven te bevrijden en hen te helpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen en onderwijs beschikbaar te maken voor hun kinderen.

Dankzij de financiële steun die we ontvingen konden wij vele slaven bevrijden uit slavernij en hen voorzien van schoon drinkwater. Ook hebben we vele voedselpakketten en audiobijbels uit kunnen delen en konden we veel kinderen naar school laten gaan. Namens al deze slavenfamilies wil ik u hartelijk bedanken voor uw steun!”

Slaven in Pakistan

Naar schatting zijn er in Pakistan meer dan 55.000 van dit soort traditionele steenfabrieken. Pakistan is ongeveer 19 keer zo groot als Nederland en heeft meer dan 200 miljoen inwoners, waarvan er meer dan 10

miljoen in slavernij leven. De meeste slaven hebben een relatief kleine lening bij de eigenaar van de steenfabriek. Gemiddeld gaat het om een lening tussen de 600 en 3.000 euro, maar er zijn soms ook hogere bedragen. Meestal wordt de lening afgesloten voor medische kosten, levensonderhoud, een bruiloft of voor onderwijs. De slaven werken hard om de lening af te betalen, maar zonder hulp van buitenaf lukt hen dit nooit. De schuld wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ook kleine kinderen moeten meehelpen. Voor de kinderen is er geen onderwijs en geen toekomst. Er is veel armoede en honger.

Projecten 2021

In het afgelopen jaar hebben we veertien slavenfamilies kunnen bevrijden uit slavernij. Vier bevrijde slavenfamilies hebben we geholpen met het opzetten van een winkeltje om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit zijn mooie resultaten die voor deze mensen een blijvend verschil maken. Zonder (financiële) hulp was dit onmogelijk.

- **Ondersteuning en voedselpakketten**

Ook in Pakistan kregen ze te maken met lockdowns. Voor de steenfabriekslaven betekende dat hongerslijden, want geen werk is geen eten. Om hen te ondersteunen hebben we in de afgelopen anderhalf jaar zo'n tweehonderdvijftig voedselpakketten uitgedeeld. Voor de slaven is het een enorme bemoediging om te ervaren dat er mensen zijn in het verre Nederland die aan hen denken en voor hen bidden.

Soms konden we de steenfabriekslaven ook met hele praktische dingen ondersteunen, zoals het laten repareren van een defecte waterpomp, of het geven van medische hulp. Zo kregen we enige tijd geleden bericht dat er een zwaar mishandeld slavenmeisje gevonden was. Zonder medische hulp had zij het niet overleefd, maar nu konden wij haar de hulp bieden die nodig was. Geweldig om zo op de bres te staan voor deze kwetsbare mensen.

- **Weeshuis**

Dichtbij het gebied waar de steenfabriekslaven leven, staat het weeshuis waar de acties van DVM-Missions voorbereid worden. De mensen van het weeshuis zetten zich keihard in voor het welzijn van de steenfabriekslaven. Daarnaast houden zij het weeshuis draaiende. 's Zondags is er een kerkdienst en door de week wordt er basisschoolonderwijs gegeven in het weeshuis. De twintig weeskinderen leren zo lezen, rekenen en schrijven.

Al ruim zeven jaar draait dit weeshuis op het inkomen van de pastor, die tevens de oprichter van het weeshuis is. Als gevolg van de crisis verloor de pastor echter zijn baan. Voor hem en zijn familie is dat een grote uitdaging. Rekeningen moeten betaald worden en de kinderen hebben elke dag weer eten nodig. Zonder inkomen is het voor hen bijna onmogelijk om rond te komen. De afgelopen maanden hebben we verschillende keren bijgesprongen om voedsel voor de kinderen aan te schaffen en de vaste lasten te betalen. Voedsel voor het weeshuis is ongeveer 300 euro per maand en de vaste lasten 200 euro per maand.

Naast de bovenstaande hulpverleningsacties, blijven wij ons inzetten om blijvende impact te maken door slavenfamilies te bevrijden uit slavernij. Bekijk dit fotoalbum voor meer info:

<https://myalbum.com/album/3AJqqdr8Veq4>

Spreekbeurten

Naast de ondersteuning van DVM Missions zette A Coach 4 Life ook haar onderwijsactiviteiten voort in 2021. Jolande had spreekbeurten in Bakkeveen (Kerk zonder muren), Amsterdam (Pinkstergemeente), Nijverdal, Harderwijk (in de huisgemeente van Albert Jan Bolwijn) en in Hoorn (tijdens een High Tea voor vrouwen). In Nijkerk sprak Jolande een hele middag over dromen en visioenen voor een grote groep vrouwen van Unionique.

Onderwijs

Jolande heeft twee dromentrainingen gegeven in Kamerik en online mensen getraind via de RUAH School van Profetie.

Coffee, Miracles & More



Samen met Sylvia Bakker heeft Jolande in 2021 vijf keer via Facebook live een aantal vrouwen profetisch bediend en bemoedigd. We hoorden mooie getuigenissen terug.

Buitenland

In November ging Jolande naar Boedapest om te bedienen bij een School van Profetie. Ook gaf ze samen met teamlid Sylvia Bakker online les aan de leiders van Equipers' Church, een internationale kerk in Boedapest. Samen met evangelist Peter Strand is ook een evangelisatieactie uitgevoerd onder studenten in het park bij de universiteit van Boedapest.

Swaziland

In Swaziland ondersteunen we Saneliso financieel zodat hij zijn highschool kan afmaken. Het eerste jaar heeft Saneliso het heel goed gedaan. We hebben besloten hem ook voor zijn volgende schooljaar te ondersteunen.



Saneliso heeft het goed gedaan, hij is 20-ste geworden van de 100 ongeveer. Ondanks het lastige jaar. Nu is 2021 afgesloten en hebben ze een week vakantie en dan beginnen ze 5 april met nieuwe schooljaar. Dit duurt ipv 3 terms nu 2 terms, dus dat wordt hard werken voor Saneliso, maar hij is slim genoeg

11:14

Workshops

Samen met Sylvia Bakker gaf Jolande workshops voor vrouwen, 'Ancient Beauty Secrets'. Een citaat uit de workshop-omschrijving: "In deze workshop kijken we naar vrouwen uit de Bijbel en hoe zij ons vandaag inspireren. Vrouwen als Maria, Hanna, Ruth, Esther, Rebekka, Deborah en Achsa: bewonderenswaardig om hun moed, passie, doorzettingsvermogen en liefde. Wat raakt jou in hun karakter, levenswandel of bestemming? Wat zijn de geheimen van hun innerlijke schoonheid en wat heb jij nodig om op te staan en te schitteren, zoals zij? Ontdek je innerlijke schoonheid en maak je eigen roller met een perfecte mix van essentiële oliën om je schoonheid te versterken." Na het maken van de roller kregen de vrouwen persoonlijk gebed en werd er over hen geprofeteerd. Dit maakte heel veel los bij de vrouwen. Sommigen zijn daarna de RUAH school van profetie gaan doen, waar Jolande trainer is. Anderen kwamen terug voor een verdiepend gebed voor innerlijke genezing. Zo gebruikte God ook dit jaar essentiële olie om mensen dichter bij Jezus te brengen.



Financiën

De financiële status van de stichting is gezond. We hebben door middel van giften en vergoedingen een positief saldo opgebouwd dat ons in staat stelt om onze activiteiten vol goede moed voort te zetten in 2022. We willen de betrokkenen die gegeven hebben hartelijk bedanken voor hun gift(en). Het financiële jaarverslag wordt als bijlage toegevoegd. De middelen van de stichting zijn besteed aan de doelen die we met onze stichting willen verwezenlijken.

Plannen voor 2022

Voor 2022 vertrouwen we erop dat we verder mogen groeien in verschillende activiteiten: spreekbeurten, coaching, training en internationale missies en ondersteuning van DVM Missions. Met het bestuur overleggen we onze ideeën en vragen hierover Gods leiding. We laten ons door Hem inspireren wat we in de toekomst kunnen doen om de liefde en kracht van Jezus zichtbaar te maken in het leven van alledag en mensen te helpen ook vanuit Jezus te gaan leven. We geloven dat God ons in 2022 opnieuw op plekken

brengt waar we zijn liefde praktisch kunnen maken en dat Hij onze agenda beheert, zodat we de dingen doen die God voor ons in zijn hart heeft.

Harderwijk, april 2022

Bestuur Stichting A Coach 4 Life