



Stichting A Coach 4 Life

“Mensen krijgen nieuwe hoop en kracht door een ontmoeting met Jezus Christus. Hij is de beste ‘Coach for life’ die je je maar kunt wensen!

Inleiding

Dit jaar werd de omslag van bediening op paranormale beurzen naar bediening in kerken duidelijk zichtbaar. In 2019 hebben we geen beurzen meer bezocht. Wel is Jolande in diverse kerken geweest naar aanleiding van haar boek “Geschenken uit de tuin van God” om daar lezingen te geven over olie en de Bijbel. Hoogtepunt van haar lezing is de ‘ervaring met vreugdeolie’, waarbij iedere deelnemer een druppel vreugdeolie krijgt toegediend en gezegend wordt met bemoedigende woorden. Hierdoor ervaren de deelnemers dat Jezus dichtbij is en dat God hun leven kent.

Nog meer veranderingen vonden plaats in 2019, zoals de wisseling in bestuur. Begin dit jaar trad Tineke Starrenburg af als bestuurslid. Corine Kleijer en Ineke van der Zwaag volgden. Corine en Ineke gaven aan dit met pijn in hun hart te doen en kijken terug op een zeer waardevolle tijd bij a Coach 4 life. In de bestuursvergadering van mei 2019 liet God ons in een beeld zien dat er overal bossen bloemen staan. De bloemen staan voor bloei en vrucht van wat er de afgelopen jaren via a Coach 4 Life is gezaaid. Ook was er een beeld van een schakelketting (van paperclips). God had die ketting om Zijn nek dichtbij Zijn hart. Er gingen schakels uit maar werden weer andere toegevoegd. De schakels die eruit gingen werden weer een andere ketting of toegevoegd aan een andere. Ook deze kwamen om Zijn nek. De bestuursleden die ons verlaten gaan op een andere plek verder met het brengen van Gods hart voor mensen. En God voorzag in een nieuw bestuur: Marco Kampert werd onze nieuwe penningmeester en Martijn Blaauw onze nieuwe secretaris. Twee zakenmensen die hun kennis en tijd willen inzetten voor de missie van de stichting: mensen nieuwe hoop en leven geven door een ontmoeting met Jezus.

In mei zou dr. Harry Coffman naar Nederland komen, de ‘founding father’ van onze stichting. We zouden met hem de toekomst van de stichting bespreken en hem formeel aanstellen als nieuw bestuurslid. Vanwege gezondheidsredenen ging dit bezoek niet door. Ook de aanstelling van dr. Coffman als bestuurslid is mede daardoor niet doorgegaan. In 2020 zullen we met het nieuwe bestuur opnieuw hierover in gesprek gaan.

Bestuur

In 2019 zijn we drie keer bij elkaar geweest als bestuur. Twee keer met het oude bestuur: in mei vergaderden we en in juni hadden we een afscheidsavond. In oktober 2019 vergaderden we voor het eerst met het nieuwe bestuur.

Spreekbeurten en lezingen

Hoogtepunten: Jolande gaf een lezing op de vrouwendag van de Maranathakerk in Barneveld en op een vrouwenochtend van Kerkelijk Centrum Rehoboth in Barneveld over olie en de Bijbel. In oktober sprak Jolande bij Woman Arise in Nijverdal.



Madrid

In november ging Jolande met een team van IPHC (International Pentecostal Holiness Church) onder leiding van Matthew Helland naar Madrid om te bedienen in een IPHC kerk en daar een profetenschool te houden. Er zijn veel mensen genezen dat weekend, onder andere drie mensen die doof waren.



DVM Missions

In september kwamen we in contact met Dieck van Maanen en zijn werk binnen DVM Missions. Hij heeft als doel om mensen in Pakistan te bevrijden uit levenslange slavernij. Deze mensen hebben een schuld en moeten met hun hele gezin, de kinderen ook, werken in een steenfabriek om hun schuld af te betalen. Maar dat lukt nooit, want ze kunnen maar nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien en zo gaat hun schuld uiteindelijk weer over op hun kinderen. Met een – in onze ogen klein – geldbedrag – kun je een heel gezin vrijkopen en toen we dat hoorden, dachten we meteen: dat gaan we doen! Zij zijn christenen, onze broers en zussen, en wij kunnen hun levens veranderen! We dragen ook bij om de vijf kinderen van dit

gezin (2 staan er niet op de foto) naar school te laten gaan. Kijk op <https://myalbum.com/album/3AJqqdr8Veq4> voor meer foto's.



Omdat Stichting A Coach 4 Life de ANBI status heeft, hebben we DVM Missions de mogelijkheid aangeboden om giften voor dit bevrijdingswerk in Pakistan via onze stichting te laten verlopen. Dit was voor Dieck een gebedsverhoring. We zijn heel dankbaar dat we op deze manier kunnen bijdragen in Pakistan en dat onze stichting een nieuw doel heeft gekregen om te ondersteunen. Dieck zal op de bestuursvergadering van maart 2020 het werk van DVM Missions komen toelichten en wij als bestuur zullen met hem bespreken hoe we dit werk verder kunnen steunen. Ook zullen we bespreken hoe we verantwoording af kunnen leggen aan de gevers over de bestedingen van hun giften.

Financiën

De financiële status van de stichting is gezond. We hebben door middel van giften en vergoedingen een positief saldo opgebouwd dat ons in staat stelt om onze activiteiten vol goede moed voort te zetten in 2020. We willen de betrokkenen die gegeven hebben hartelijk bedanken voor hun gift(en). Het financiële jaarverslag wordt voor 1 april 2020 als bijlage toegevoegd. De middelen van de stichting zijn besteed aan de doelen die we met onze stichting willen verwezenlijken.

Plannen voor 2020

Voor 2020 vertrouwen we erop dat we verder mogen groeien in verschillende activiteiten: spreekbeurten, coaching, training en internationale missies en ondersteuning van DVM Missions. Met het bestuur komen we vier keer per jaar bij elkaar om al onze ideeën met God en met elkaar te bespreken. We laten ons door Hem inspireren wat we in de toekomst kunnen doen om de liefde en kracht van Jezus zichtbaar te maken in het leven van alledag en mensen te helpen ook vanuit Jezus te gaan leven. We geloven dat God ons in 2020

opnieuw op plekken brengt waar we zijn liefde praktisch kunnen maken en dat Hij onze agenda beheert, zodat we de dingen doen die God voor ons in zijn hart heeft.